

KUNST-LOKAAAL

ZATERDAG 24 SEPTEMBER, 20.00 uur

LEZING THEATERTEKST PONTIUS PILATUS



THEATERGROEP HENS - maakt voorstellingen waarbij bekende historische verhalen een geheel nieuw gezicht krijgen en verrassend dichtbij worden gebracht. Indringende teksten en een vlotte wisseling in humor, scherpte en ontroering, worden onderstreept door verrassende muziek.

Pontius Pilatus is de geschiedenis ingegaan als de ordebewaker van Judea en de man die Jezus veroordeeld heeft. Als blijkt dat het lichaam van Jezus is verdwenen uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken onder het volk. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en onderwerpt de feiten aan een nauwkeurig onderzoek. Wat is waar? We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid. Kun je na deze lezing nog op dezelfde manier kijken naar deze historische figuur?

Op 24 september zal Theatergroep HENS de tekst lezen van hun voorstelling Pontius Pilatus. Deze theatrale lezing zal worden bijgestaan door live muziek uit de voorstelling.

Remy van Tilburg, theatermaker en docent zal de lezing samen met de spelers Hans van der Meiden, Sanne van Ommen en muzikant Keesjan van der Maas inleiden.

Na afloop bent u welkom om met theatergroep HENS na te praten onder het genot van een drankje.